

Αγαπητά μου παιδιά γεια σας,

Ανοίγοντας τις τάξεις σας, τις διαφορετικές και παράξενες αυτές τάξεις, για τις οποίες θα σας πω περισσότερα παρακάτω, διάβασα το όνομα του καθενός σας και έφερα στο μυαλό μου μία-μία την εικόνα σας. Φαντάστηκα, λοιπόν, το πρόσωπό σας, ξεκούραστο, χαρούμενο με όρεξη για παιχνίδι (ώρες-ώρες και για καμιά ζαβολιά). Σας φαντάστηκα ευρηματικούς με τα ξεχασμένα παιχνίδια σας, περιέργους με τα σκονισμένα βιβλία της βιβλιοθήκης σας και κάποιες φορές, απόλυτα εξαρτημένους από τις πρωτοβουλίες της μαμάς ή του μπαμπά (εδώ ας προσέξουμε να μην το παρακάνουμε και φτάσουμε να γκρινιάζουμε συνέχεια, γιατί αυτό δεν μας ταιριάζει καθόλου). Έτσι δραστήριους θέλω να συνεχίσω να σας φαντάζομαι και να επικοινωνώ μαζί σας, γιατί αυτό κάνει κι εμένα να πατώ με πολλή χαρά τα πλήκτρα στον υπολογιστή μου.

Με στενοχωρεί, βέβαια, να ξέρω ότι δεν βγαίνετε από το σπίτι σας, όπως κάνατε μέχρι πριν από λίγες μέρες και περισσότερο από όλα, που δεν μπορείτε να χαρείτε την παρέα των συμμαθητών σας στην αυλή του σχολείου μας, να ανταλλάξετε μικρά όμορφα μυστικά με τους φίλους σας, να καταφύγετε στην αγκαλιά της δασκάλας ή του δασκάλου σας όταν χρειαστείτε υποστήριξη. (Τις ανακοινώσεις της δ/ντριας μετά την πρωινή προσευχή, άραγε, να τις βάλω στις χαρούμενες συνήθειες που σας λείπουν; μάλλον δεν θα τις αναφέρω καθόλου γιατί μερικές φορές φαντάζομαι ότι δεν σας πολυαρέσουν). Αντί για όλα αυτά τα συναρπαστικά λοιπόν, όλοι "μένουμε σπίτι" και επικοινωνούμε μέσα από τις παράξενες αυτές τάξεις που έλεγα παραπάνω.

Οι τάξεις που φτιάξαμε αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι προσωρινές. Δεν έχουν κίνηση, ζωντανές φωνές, όμορφες και δύσκολες στιγμές, όλα αυτά που γνωρίζετε όλοι ότι μας κάνουν οικογένεια. Όλα όσα κάνουν τη ζωντανή μας τάξη μοναδική και αναντικατάστατη για σας τα παιδιά αλλά και για τους δασκάλους σας. Η τωρινή μας τάξη είναι ηλεκτρονική. Παρόλα αυτά όμως, ξέρω καλά ότι κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον σας, αφού όλοι σας έχετε βάλει για γνώση και ψυχαγωγία τους υπολογιστές στην καθημερινότητά σας (και πάλι όμως μην το παρακάνουμε για κανέναν λόγο). Φροντίστε να φτιάξετε το πρόγραμμά σας σωστά. Και να θυμάστε πάντα ότι το παιχνίδι είναι αυτό που έχει την πρώτη θέση στη ζωή κάθε παιδιού και γι' αυτό, καλό είναι να αξιοποιείτε όποιον έχετε κοντά σας αυτές τις μέρες και να τον "βάζετε στην παρέα σας" (πρώτα απ' όλα τους γονείς σας).

Παιδιά ακούστε με, επειδή μεγάλοι και μικροί, χάσαμε τις συνήθειές μας αυτό τον καιρό, όπως ήταν φυσικό, δυσκολευτήκαμε λιγάκι στην αρχή. Προσπαθήσαμε όμως και βρήκαμε νέους τρόπους να είμαστε δημιουργικοί. Φτιάξαμε, έτσι, τις προσωρινές αυτές τάξεις και θα επικοινωνούμε όλο και πιο συχνά μέσα από αυτές γιατί έχουμε πολλά να μοιραστούμε. Όσο διάστημα χρειαστεί λοιπόν, θα τα λέμε "από απόσταση" αλλά με τη σκέψη ακούραστη και τα συναισθήματά μας ζωντανά σαν να ήμασταν μαζί. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα θα ξανανταμώσουμε στο σχολείο μας, όλοι ανανεωμένοι και έτοιμοι για νέες όμορφες συλλογικές περιπέτειες.

Από μένα μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλους σας!

Η Διευθύντριά σας

Βασιλική Μπαλτά